

OP REIS MET DE LOONWERKER: CANADA

 : Antoon Vanderstraeten

De laatste twee weken van juni ging *De Loonwerker* met een aantal lezers naar Canada op reis. Van Calgary trok de groep de prairies in, op bezoek bij akkerbouwers en veehouders, om via de nationale parken in de Rocky Mountains terug naar Calgary te trekken.

Canada is een land van uitgestrekte velden en glooiende weides, maar ook van bossen en bergketens. De akkerbouw is onder te verdelen in teelten onder beregening en het zogenaamde dry-land farming, boeren op droog land. Onder beregening zijn het vooral de intensievere teelten zoals aardappelen en luzerne of mais terwijl op niet-beregend land er vooral graangewassen geteeld worden. Op het gebied van veeveelt verschilt de melkveehouderij niet zo veel van

wat wij gewoon zijn in onze streken. Het zijn de speciale zaken zoals bizonhouderij en de feedlots (vetmesters) met meer dan 10.000 runderen die opvallen.

De volgende pagina's hebben we een fotoselectie voor u gemaakt, zodat u zich een beeld kan vormen van het land en de landbouw in Canada. ■



Ongeveer 150 jaar geleden werden de prairies omgevormd tot landbouwgrond, eerst met paarden, nadien met tractoren. De hoeveelheid oldtimers die terug te vinden zijn is enorm.

